

Gazette van de Beke



Jaargang 9 Nr. 34

Bissegem, november 2010

Verantwoordelijke uitgever: Philippe Verschaete

EVENTJES HET GEHEUGEN OPFRISSEN

Gazette van de Beke

Jaargang 8 Nr. 34

Bissegem, 20 januari 2009

Verantwoordelijke uitgever:

Brasserie-Bistro De Neerbeek



De Beste Wensen aan al mijn lezers voor 2009. Hopelijk wordt het voor jullie allen een fantastisch jaar. Wij van onzentwege zullen er proberen er een van te maken...

Mijn verontschuldiging. Het is van juni geleden dat er nog een Gazette verscheen. Nochtans is er genoeg gebeurd en barst mijn archief van de leuke zaken die ik in dit krantje zou willen neerpennen...

Zo was ik met goede moed begonnen om nog een Gazette van de Beke te schrijven begin januari vorig jaar (bijna 2 jaar geleden). Mijn tweede boek was verschenen en ik zou wat meer tijd kunnen vrijmaken voor de Gazette van de Beke.

Maar het liep allemaal anders. Een onverwachte wending in mijn leven die alleen ikzelf had zien aankomen. De omstandigheden maakten het onmogelijk om verder de Gazette uit te geven. Ik moest eerst even bezinnen en... een manier zoeken om toch te kunnen blijven schrijven over Bissegem.

Ik bleef wonen op de Neerbeekhoek, Heulsestraat 12. Reeds geruime tijd ben ik bezig met de verhuis van mijn privé archief naar "Heulestraete 3", het huis links als je de Heulsestraat binnenrijdt. Bedoeling is dat het daar opgeslagen archief, op de eerste verdieping, openbaar wordt. De Heemkundige werkgroep heeft er ook zijn thuishaven. Het aanwezige archief zal door iedereen geraadpleegd kunnen worden mits een kleine tegemoetkoming. De verzameling omvat ook mijn "ongewone bibliotheek". Deze omvat vooral boeken en brochures over Bissegem, Kortrijk e.d. die ontleend kunnen worden. Dubbele stukken worden verkocht in 't Bazarke. Op de benedenverdieping is een klein winkeltje ingericht, waar je terecht kunt voor allerhande rariteiten en enkele typische Bissegemse producten, o.m. Bissegemse Loetepoepe, Minnekescocktail e.d.

Vanaf 13 december gelden volgende openingsuren.

Dinsdag:	van 16.00 - 19.00
Woensdag:	van 09.00 - 13.30
Vrijdag:	van 13.00 - 17.00
Zondag:	van 15.00 - 18.00

U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken, gewoon eventjes bellen op 0476/536945 of als je beweging ziet kom gerust binnen.

Alle info zul je ook kunnen vinden op onze eigen website. Klik even op www.heulestraete3.be.

Wat de Gazette van de Beke betreft. Deze zal zich vooral richten tot de bewoners van “de Neerbeekhoek” die ik aan de hand van de Popp kaart uit 1850 heb begrensd.

AFBAKENING VAN DE NEERBEEKHOEK

Omstreeks 1850 tekende Popp van bijna elke gemeente kaarten. Eigenlijk de voorlopers van de kadastrale plannen. Heel interessante historische kaarten die een prachtbeeld geven van onze dorpen van toen. Op de grote Poppkaart werd de Neerbeekhoek zelfs in detail uitgetekend.

Heulsestraat ?



?
Meensesteenweg

?
Driekerkenstraat

?
De Neerbeek

Wij hebben dit plannetje gebruikt als basis voor de afbakening van huidige Neerbeekhoek en overgeplaatst op het huidige plan van Bissegem.

De Neerbeekhoek omvat nu: Bissegemplaats tot aan de Brouwerijstraat, Gullegemsestenweg, Heulsestraat, Peperleenstraat, Hoogweg, Vlaswaagplein Bissegemstraat van aan Vlaswaagplein tot aan het Brouwerijstraat en de Brouwerijstraat. Deze straten bevinden zich binnen het ovaal op volgend plan.



Het krantje zal hoofdzakelijk handelen over de geschiedenis van dit gedeelte van Bissegem. Al wie binnen het ovaal woont krijgt het krantje gratis in de bus. Wie zich niet binnen de grenzen bevindt kan het krantje zelf komen afhalen in Heulsetraete 3. Zij die het krantje thuis geleverd willen krijgen kunnen dit, door €5 te storten op rek. 380-0158205-69. Wij bezorgen het krantje bij u thuis gedurende één jaar ofwel 5 nummers.

U kunt ook lid worden van "Heulsetraete 3". Hiervoor dient u minstens. €20 te storten.

Daarvoor krijgt u:

- ? de Gazette van de Beke 5x gratis thuis geleverd.
- ? Naamvermelding in de Gazette van de Beke en op onze website
- ? Eén jaar gratis inzage in het archief na afspraak of tijdens de openingsuren.
- ? Eén jaar gratis toegang tot de verschillende tentoonstellingen.

Ook dat kan door storting op rek. 380-0158205-69, met vermelding steunend lid.

EVEN TOELICHTEN DE NEERBEEKHOEK

Onze krant kreeg een nieuwe kop. De titel prijkt middenin een deeltje van een landboek daterende uit 1747. Wij bevinden ons op het kruispunt van de Meensesteenweg met Heulsestraat en de brug over de Neerbeek. (De Gullegemsestenweg was er nog niet). Dat gehucht heette toen al "de Neerbeekhoek".

Het landboek werd uitgebreid besproken in mijn onlangs verschenen boek "Mijn Postkaartenverzameling". Wij geven u nog eens in 't kort mee wat u zoal op dit stukje kaart terugvindt.

Het n° 82 is de eeuwenoude herberg De Neerbeek. Op n°83 woont volgens het landboek Michiel Maddeliere. Via de mooi getekende brug over de Neerbeek kun je richting Kortrijk en op het n°134, nu Kreatos, stond omstreeks 1704 ook al een herberg “De Mierendrysch”. Rechts in de Meensesteenweg, nu enkele tientallen meters voorbij de stoplichten, stond toen een kapel “Capelle te Neerbeke” waarvan in 1688 reeds sprake. Op de hoge oever tussen de Meensesteenweg en de Heulsestraat bevond zich dan weer een windmolen met ernaast het molenaarshuis. Ook op de Ferrariskaart, kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 1771-1778 staat “Hameau Nederbeke” duidelijk vermeld. De Neerbeek was het laatste obstakel alvorens militaire troepen Kortrijk bereikten. Het gevolg was dat de Neerbeekmeerschen vaak het beeld waren van gevechten en plunderingen. Zelfs op de Duitse militaire kaarten uit de eerste wereldoorlog vinden wij “Nederbeke”. Bissegem is al zo klein, maar het is onvoorstelbaar wat we over dit deeltje van ons dorp allemaal niet kunnen vertellen. Ieder huisje, elk stukje grond, heeft zijn eigen verhaal. Via dit gazetje pluizen wij in dat verleden

EVEN TERUGBLIKKEN OP “DE GAZETTE VAN DE BEKE”

Bij deze eerste nieuwe uitgave kijken wij even terug waarover in onze vorige edities zoal werd geschreven.

De Gazette van de Beke zag het levenslicht in februari 2002. Brasserie-Bistro De Neebeek bestond 10 jaar en via dit krantje kon ik wat publiciteit maken, maar tegelijkertijd eventjes pluizen in het rijke verleden mijn geboortedorp Bissegem. Ik ging van start met een enig mooi artikel, één en al lof over de gedaanteverwisseling die ons dorp rond de eeuwwisseling (1900) doormaakte.

Een volgend nummer had het over de bedevaarten naar Bissegem (1902) en in n° 3 kwam het lugubere verhaal van een moord in Bissegem anno 1884.

Vanaf de tweede jaargang kwam het krantje integraal in De Klakkebosse. Er werd geschreven over de werkstakingen (1904) – de Schuttersgilde “Sint-Sebastiaen” die haar 350-jarig bestaan vierde – Bissegem Ommeganck – de memorabele uitstap van de fanfare De Leiegalm naar Medemblik enz...

Ondertussen waaide er een nieuwe wind in het OC en kwam bij deze een nieuwe dorpskrant “t Minneke”. De Gazette van de Beke was ondertussen net als zijn baasje wat dikker geworden en men kon niet garanderen dat alle geschreven artikeltjes zouden verschijnen.

De Gazette ging dan maar weer haar eigen weg.

We zijn ondertussen 2004. In de Gazette komen nu vaak ook kleine faits divers aan bod die wij gaan vergelijken met gelijkaardige gebeurtenissen in het verleden.

We kunnen hiervoor putten uit onze eindeloze schat aan oude krantenknipseltjes, veelal uit de “Gulden Spore” (katholieke krant omstreeks 1900).



“Bissegem krijgt zijn Groene vinger”, en als lid van de werkgroep Neerbeekwandelroute zal dit project van heel dichtbij opgevolgd worden in de Gazette van de Beke.

Naargelang het paste in mijn tijds patroon verscheen een Gazetje. Nu ik die allemaal nog eens allemaal doorsnuffel, sta ik er versteld van hoe veel kleine leuke artikeltjes al wel zijn verschenen. Op 25 mei 2005 overlijdt Boudewijn Braem, de hommage die in de Gazette verschijnt, bezorgt me heel veel lovende woorden. Daar nu aan terugdenkend is dat alleen al een reden om er steevast mee door te gaan.

Ondertussen hadden wij samen met enkele andere Bissegemnaars de verkiezing van de Leieprinses weer nieuw leven ingeblazen en ook dat item zou van dichtbij worden gevolgd. Net als de geboorte van ons Bissegems biertje “Loetepoepe” dat mij nauw (en nog steeds) aan het hart ligt.

De Leie-Ambassadriceverkiezing kreeg een extra editie, maar ook andere evenementen in ons dorp werden niet vergeten. Denk maar aan de inhuldiging van ons Minneke en Rietje en nog een ander beeld, ergens in de Dr. Dumortierlaan, de jaarlijkse koers, de jaarmarkten, enz.

Toen mijn corrector, Rudy Dewilde, samen met Luc Vanneste efkens naar Noorwegen fietste, mocht ook dit niet in de Gazette ontbreken. En natuurlijk ook niet te vergeten, de heel dikke en op heel beperkte oplage extra editie, uitgegeven ter gelegenheid van de 50^{ste} huwelijksverjaardag van mijn ouders, Anneke Soen en Werner Verschaete.

Er kwam een rubriek “Er roert wat op de Neerbeekhoek”.

Voor de Heemkundige werkgroep werd publiciteit gemaakt voor hun tentoonstelling over WO II en de Bissegemse schilderijen “In pen en penseel”.

De Neerbeekwandelroute was ondertussen gerealiseerd. En ik kon beginnen dromen van nog andere realisaties. Onder meer de definitieve openstelling van de schuilkelder onder Bissegemplaats. Maar die bleef tot op heden uit, zodat het krantje al eens een vleugje kritiek durfde te leveren op het gevoerde beleid van onze Kortrijkse vrienden.

Mijn twee zoontjes Gilles en Louis begonnen te voetballen bij KRC Bissegem en ook zij kwamen aan bod. Dat zorgde voor de geboorte van een nieuw voetbalkrantje “Il Gazzettino dello Sport”. Binnenkort een rubriek in de Gazette van de Beke.

Vanaf n° 24 was ik begonnen met het schrijven van de geschiedenis van de ooit zo succesvolle fanfare De Leiegalm. Zelf vele jaren spelend lid, beschik ik over een unieke verzameling van foto's, folders en krantenknipsels.

Editie n°33 was volledig gewijd aan de uitgave van mijn tweede boek “Mijn postkaartenverzameling” en aan n° 34... daar was ik aan begonnen en kon je op pagina één de inleiding lezen. Maar nu is de kogel door de kerk. Dank zij de medewerking van enkele sympathieke handelaars en de steun van Rudy Dewilde, die mij graag bijstaat met raad en daad, is de Gazette van de Beke terug!

KONINKLIJKE FANFARE DE LEIEGALM

Noblesse oblige.

We waren met de geschiedenis van De Koninklijke Fanfare De Leiegalm begonnen en dat gaan we in onze eerstkomende Gazetten afwerken. In eerstvolgende edities wordt dat een vaste rubriek.

Ooit was deze flamboyante muziekvereniging een vast item in het straatbeeld bij huldigingen of kermissen. De jeugd van toen was nogal fier om in uniform met kepie in het gelid te mogen meelopen.

We blikken even vluchtig achterom en pikken de draad terug op in 1949.

De Leiegalm werd gesticht in 1907 in herberg d'Abdij, nu 't Dul Konijn. Het was de stichter en eerste dirigent, Gustave Bruneel, die bij een uitstap langs de Leiemeersen de vereniging haar gepaste naam gaf. De eerste uitstappen zorgden voor lovende kritieken in de kranten. De maatschappij floreerde, maar WO I strooide roet in het eten. Er moest na de oorlog van nul worden herbegonnen.

Stichter Gustave Bruneel was ondertussen overleden en na enkele moeilijk jaren met wisselende dirigenten kwam het dirigeerstokje in handen van Meester Gomaar. Onder zijn leiding hees hij fanfare tot een hoger peil, een werk dat door Meester Verthé met evenveel succes werd voortgezet. Maar weer werd het oorlog, alhoewel er in de mate van het mogelijke toch werd gerepeteerd. Van uitstappen was evenwel geen sprake. Enige uitzondering was de priesterhulde van Pastoor Delvael in 1944. In 1948 werd Leopold Maertens de nieuwe dirigent. Onder hem zou de fanfare zonder meer haar grootste successen boeken. Bij ons laatste artikel waren wij aangeland in 1949. Het was een uitzonderlijk jaar. De muzikanten staken nu in een prachtig uniform dat voor de eerste maal het licht zag in de Heilige Sacramentsprocessie. Enkele maanden later werd de fanfare andermaal gehuldigd. In het Provinciaal muziektornooi te Deerlijk werd de fanfare eerste geklasseerd en kwam zo in eerste afdeling.

Heel belangrijk waren natuurlijk de jaarlijkse concerten in het voorjaar in feestzaal Rubens (nu toonzaal Jivelux in de Gullegemsesteenweg) en de donderdag van Bissegem Kermis op de kiosk op Bissegemplaats.

Muziekmaatschappij „DE LEIEGALM“
Zaal „RUBENS“, Stationstraat BISSEGEM

ZONDAG 19 MAART '50
TE 7 UUR

Jaarlijks Kunstool
Muziek-Concert

door de Fanfare „DE LEIEGALM“,
leiding H. L. Moortens, jelle van ultra-
teendheid aan 't Conservatorium Brussel

PROGRAMMA:

EERSTE DEEL

Marsch der Parachutisten	Loemans
Marche du Sacre (uit de opera „De Profet“)	Meyerbeer
Firenze (openingsstuk)	Allier
In een Kloostertuin	Ketelbey
INTERMEZZO ?...	
Fantaisie sur une dernière pensée	Weber
Solist Heer Willy Praet, Sopraan	
Spoekbrigade (karakterstuk)	Middleton
Italiana Capricio (voor koper-ensemble)	Tchajkowsky
Premier Solo	Pares
Solist Heer Arthur Vanhaverbeke, Bugel	

TWEDE DEEL

Richard III (openingsstuk)	Gilson
Roses du Midi (walsenreeks)	J. Strauss
Bevrijdingsmarsch	Poulain
Brabançonne	

Kaarten te bekomen bij de Bestuursleden. In 't loket en aan de toegang der zaal.
INGANGSPRIJS: 20 FRANK

Verwen, Nieuwwassen, Droogkuisen
aller kledingsstukken, worden zorgvold gedaan bij
Jérôme Vanwynsberghe-Neyrinck
Menesteenweg, 66
Rechtstreeks Depot der **TEINTURERIE de la POSTE, Ieper**

Druck Verckoren, Bissegem

D'HAENE Noël
UURWERKEN - JUWELEN
Kortrijksw. 60
BISSEGEM

Drinkt de BIEREN
Maecht
Depoitaris:
MICHEL SOENS
Kerkstraat, 36, BISSEGEM

Cinema „RUBENS“, Bissegem

Gezien het Muziekfeest van Zondag 19 Maart worden deze dag geen vertoningen gegeven
ZATERDAG 18 MAART, te 7.30 uur
MAANDAG 20 MAART, te 7.30 uur

Grote Sportfilm...
VOOR de GELE TRUI
(POUR LE MAILLOT JAUNE)

Meesterlijk vertoelt door de gekende artiesten
Albert Prejean & Meg Lemonnier

Een film uit de laatste RONDE VAN FRANKRIJK, met de deelneming van verscheidene Belgen, alsmede een éniig zicht van de strijd in de bergen

VEVE EXPORT
OUDEN BRUINEN
BISS
SUPER EXPORT
BISSEGEM

Huishoudwaren, Fantasieartikelen, Glas, Faience, Porcelein vindt U 't goedkoopst in het huis
G. Blondeel-Malysse
Algemeene onderaanneming van alle
Gas-, Leed- en Zinkwerk
SANITAIRE INSTALLATIES
Speciale verzameling geschenken voor Eerste & Plechtige Communie

Volledigheidshalve tonen wij ook de achterzijde van de folder. Ook toen werd al publiciteit geronseld.

1951: Dries Dequae geboren en getogen Bissegemnaar, toenmalig minister en wiens vader lange tijd bestuurslid was van de fanfare, wist aan het Koninklijk Hof de titel van Koninklijke Fanfare te bemachtigen. Weer een reden om te feesten. In het prachtige nieuwe vaandel - symbool der maatschappij - zag men in de plooiën

“KONINKLIJKE FANFARE DE LEIEGALM BISSEGEM”



Met het nieuwe vaandel op de foto:
Van links naar rechts
Cos (sax soprano)
Georges Messely (bugel)
Julien Dekijvere (vaandeldrager)
André Werrebrouck (trompet)
... Parmentier (tuba)

Op 21 juli werd de fanfare op het gemeentehuis ontvangen.

De burgemeester omschrijft de verworven Koninklijke titel, toegekend op 6 maart bij koninklijk besluit, als een mijlpaal in hun geschiedenis. Tegelijkertijd werd hulde gebracht aan enkele burgers die zich tijdens de tweede wereldoorlog hadden ingespannen om hun medeburgers behulpzaam te zijn.

Het betreft de geleverde prestaties in het edele werk, soms ten onrechte miskend, genaamd "Winterhulp"... gaat de burgemeester verder.

En dat het met uwe maatschappij mocht vergaan gelijk met de wijn, hoe ouder hoe beter.

30 september is De Leiegalm andermaal op het gemeentehuis. Ditmaal worden 9 leden vereremerkt voor 25 jaar dienst . Zie foto hieronder.



1. Remi Pieters
2. Arthur Desmet
3. Arthur Lecoutere
4. Jérôme Vanwijnsberghe
5. Odiel Kesteloot
6. Gaston Mestdagh
7. René Herman
8. Maurice Dekijvere
9. André Desmedt
10. Gerard Blondeel
11. Maurice d'Haene
12. Remi Vermeersch
13. Hector Devlies
14. Georges Veys
15. Maurice Devloo
16. Leopold Maertens
17. Jules Vandenbulcke
18. -
19. -
20. -
21. Maurice Vermandel

Het jaar werd afgesloten met het gebruikelijke St.-Ceciliafeest...

Koninklijke Fanfare «DE LEIEGALM», Bissegem

Postdatum.

Geacht Medelid,

Op **Zondag 2 December** viert de Koninklijke Fanfare «DE LEIEGALM» haar Jaarlijks **Ste-CECILIA-FEEST**.

Te 9.45 uur, Plechtige **H. MIS** voor de overledene en levende leden der Maatschappij.

Vóór de Mis, **wijding onzer nieuwe vlag**.

Gedurende en onmiddellijk na de Mis, prachtige **MUZIEKUITVOERINGEN**.

Te 13 uur, **BANKET** in het lokaal.

's Avonds, **FAMILIEFEEST** in het lokaal.

Wij rekenen op uw tegenwoordigheid.

Wie begeert deel te nemen aan het **BANKET**, gelieve zich aan te geven in het lokaal, ten laatste tegen Zondag 25 November.

HET BESTUUR.

Druk Verschaete, Bissegem

Tijdens het banket werd nog eens postume hulde gebracht aan Remi Dekijvere. Een van de pioniers en vele jaren onderchef van de fanfare. Zijn werkkraft en liefde voor de vereniging was men blijkbaar nog niet vergeten.

“Geef aan Cesar wat aan Cesar toekomt”.

Enkele dagen later wordt de fanfare in rouw gedompeld door het afsterven van erevoorzitter Gustaaf Denutte. Op donderdag 19 december werd zijn begrafenis opgeluisterd.

Allemaal in Heulestraete 3

Te koop in 't Bazarke

Bissegemse Loetepoepe (per bak of per stuk)

Geschenkmanden met Bissegemse Loetepoepe en andere artisanale producten

Boeken en brochures over Bissegem, postkaarten, bidprentjes e.d.

Oude bierglazen (voor verzamelaars)

Andere glazen van streekbieren en bierattributen

Alles aan €1 producten !

Kaarsen voor een spotprijsje !

Een micro-rommelmarktje waar talloze verrassende rariteiten worden aangeboden. Kijk ook op onze website www.heulestraete3.be

Allerhande tijdschriften en boeken

Te huur in de "ongewone bibliotheek"

Kijk op www.heulestraete3.be of kom gewoon even langs